

NAARMATE  
WE VERDER  
AFZAKKEN NAAR  
HET ZUIDEN  
KRIJGEN ONZE  
HERINNERINGEN  
MEER KLEUR  
EN STIJGT DE  
TEMPERATUUR  
VAN HET VERHAAL



# INHOUDSOPGAVE

- 006 Tevreden met  
weinig, doch  
verlangend naar  
meer
- 010 VANAF  
MAASTRICHT  
NAAR HET ZUIDEN**
- 012 We ruiken, walsen ...  
014 ... en slurpen  
018 THORN  
024 Kaarsen voor  
vriendinnen  
026 Les temps perdus  
030 MAASTRICHT
- 038 ARDENNEN**
- 040 Belgische Ardennen  
042 Sprookjes bestaan  
052 DURBUY  
056 Le Hollandais  
066 DE PAREL VAN DE  
ARDENNEN
- 070 LOTHARINGEN**
- 072 HET GEHEIM VAN  
DE MOEZELWIJN  
076 METZ
- 082 Deksel!
- 088 PONT-À-MOUSSON
- 090 BOURGOGNE**
- 092 DIJON  
100 Ommuurde garden  
104 Roodwit geruit  
110 BEAUNE  
114 CÔTE DE BEAUNE  
118 Bedstee & baldakijn  
122 L'Auberge du vieux  
Vigneron  
124 De Beaujolais
- 128 LYON**
- 130 De moeders van  
Lyon  
136 De lekkerste  
maaltijd  
140 Troisgros  
146 LYON
- 154 RHÔNE**
- 156 ARDÈCHE EN  
VAUCLUSE  
158 Mirmande  
160 Gejaagd door  
de wind



‘En toch beleefd blijven groeten?’  
 ‘Niet beleefd, wel groeten. Zo zijn we hier  
 in het zuiden.’

Weloverwogen kiest monsieur Vliegen zijn woorden en verhaalt onomwonden over zijn streken, successen en mislukkingen, zo nu en dan onderbroken door langdurig gegniffel. Het leven komt zoals het komt en spijt heeft hij niet. Trots presenteert hij zijn memoires *Morgen dansen de muggen*. RF



## APOSTELHOEVE

De oudste (nog bestaande) wijngaard van Nederland is de Apostelhoeve aan de zuidkant van Maastricht. In 1970 begon de familie Hulst aan een gewaagd avontuur door de vroegere fruitboomgaard te vervangen door wingerds met riesling, auxerrois, müller-thurgau en pinot gris. De wijnen die hiervan worden gemaakt, hebben al talloze prijzen mogen binnen-slurpen. De KLM schenkt regelmatig wijnen van de Apostelhoeve in de businessclass en de wijn uit Maastricht werd tijdens diners rond de Europese topconferenties onder Nederlands voorzitterschap geschenken.

Historisch is het diner op 9 december 1991 in Maastricht ter gelegenheid van de ondertekening van het verdrag dat naar de stad is vernoemd en gezien kan

worden als de geboorte van de Euro. Daarbij waren de wijnen van de Apostelhoeve de begeleider van al het heerlijk voor staatshoofden en ministers. Zelfs de Franse topchef Paul Bocuse, over wie later meer, heeft wijnen van de Apostelhoeve op de kaart staan. Het is een interessant bedrijf om te bezoeken. Er zijn rondleidingen (vanaf twaalf personen), die inclusief proeverij circa anderhalf uur duren. Bezoek is het gehele jaar mogelijk van maandag tot en met zaterdag de gehele dag en op zondag alleen in de ochtend. Uitsluitend na telefonische afspraak. HM

**Familie Hulst**

Susserweg 201 | Maastricht | 043 343 22 64 |  
[www.apostelhoeve.nl](http://www.apostelhoeve.nl)



## Evenementen

Twee populaire festivals trekken veel bezoekers naar Metz. Met het **Grand Fête de la Mirabelle** (eind aug./begin sept.) wordt dé vrucht van de regio rond Metz geëerd en geproefd, voornamelijk als **tarte en eau de vie** (brandewijn). Tijdens de beroemde **Kerstmarkt** (1e dag advent-24 dec. | [www.noelmetz.com](http://www.noelmetz.com)) verandert de stad in een zee van lichtjes. Rijkversierde huizen, betoverende kraampjes met kerstartikelen tussen kunst en kitsch, en een **St. Nicolaasprocessie** op de eerste zondag in december. Rommelmarktfans mogen de legendarische **vlooiënmarkt** niet missen, die eens per maand in het Parc des Expositions wordt gehouden (**Metz-Grigy** | za. 6-12, zo. 7-18 uur | exacte data bij het Office de Tourisme).

## Bezienswaardigheden

- 1 Cathédrale St. Étienne
- 2 Musée de la Cour d'Or
- 3 St-Pierre-aux-Nonnains
- 4 Place St-Louis
- 5 Gare de Metz
- 6 Centre Pompidou-Metz

## Eten en drinken

- 1 Café Jeanne d'Arc
- 2 Thierry
- 3 Le Pampre
- 4 La Quille
- 5 La Goulue

## Winkelen

- 1 Markthal

## Overnachten

- 1 Hôtel de la Cathédrale

## Uitgaan

- 1 Arsenal
- 2 Les Frères Berthom



## CÔTES DE MEUSE

Hier heeft men vooral geleden van de wereldoorlogen en zijn tientallen wijngaarden verdwenen. Nu zijn er nog zes over. De kwaliteit wordt dankzij de opwarming van de aarde steeds beter. De voorname druiven zijn ook hier pinot noir, pinot gris, gamay en auxerrois.

Er is één bedrijf zeer de moeite waard. **Domaine de Montgrignon** gaat al meer dan 250 jaar over van vader op zoon. Ware liefhebbers dus. Op een van hun wijngaarden langs de Maas werden in de Romeinse tijd ook al druiven verbouwd. Hier wordt de vin gris gemaakt van de rode gamay. Ook hier worden zeer aardige bubbels gemaakt, die uiteraard geen champagne mogen heten, maar er best voor door kunnen gaan.

**Domaine De Montgrignon**  
6, Rue des Vignes |  
Billy sous les Côtes | 03 29 89 5802 |  
[www.domaine-montgrignon.com](http://www.domaine-montgrignon.com)

## CÔTES DE TOUL

De grootste van de drie regio's. Specialiteit is hier vooral de vin gris, maar er wordt ook wit en een klein beetje rood geproduceerd. Pinot gris, pinot noir, gamay en auxerrois zijn de belangrijkste druivensoorten. Een leuk bedrijf om te bezoeken is **Domaine de l'Ambroise**, even buiten het centrum van Toul, aan het kleine jachthaventje van het Marne-Rijnkanaal. Buiten de vin gris en rode wijn, wordt daar ook een bubbel *méthode traditionnelle* (de champagne van Lotharingen) gemaakt. Bovendien maken ze ook een mooie *eaux de vie de mirabelle*. De wijngaarden liggen in Lucey en Bruley, 4 kilometer ten westen van Toul.

**Domaine de l'Ambroisie**  
Thomas Colson et Rémy Welter |  
45, Impasse Victor Hugo | Toul |  
03 83 63 8053

ABBAYE DES  
PRÉMONTRÉS

In Pont-à-Mousson is één mooi hotel te vinden dat we durven aanraden. Het is gelegen in een oud klooster, maar de gelofte van eeuwige kuisheid en armoede hoeft hier bij binnentreden niet afgelegd te worden.

**Hotel de l'Abbaye des Prémontrés**  
BP 125 | Pont-à-Mousson |  
03 83 81 1032

Ik welen denk dan altijd weer aan Frans, die nu op doktersadvies niet meer dan twee glazen per dag drinkt, maar als hij mijn naam in het venster van zijn mobiel ziet verschijnen nog altijd de telefoon opneemt met 'Oui, usine métallurgique de Pont-à-Mousson. Qu'est ce que vous voulez?' *HM*

Na het koninklijke Nancy volgen we de Autoroute 6 naar het zuiden. We zien meteen wanneer we de Bourgogne in rijden: wijngaarden zover het oog reikt! We halen mosterd in Dijon, rijden La Route des Grand Crus, hebben een nostalgische bui in Beaune, maar drinken vooral veel fantastische wijnen.

