

A young woman with blonde hair, smiling broadly, is wearing a blue and white checkered shirt under light blue denim overalls. She is holding a large bunch of rhubarb stalks, which are thick and have a reddish-pink hue. The background is a rustic brick wall. The text 'GROE(W)TEN' is overlaid in a white, distressed font, and 'VAN KAROLIEN' is overlaid in a yellow, sans-serif font below it.

GROE(W)TEN

VAN KAROLIEN



# GROE(N)TEN

VAN KAROLIEN

*Karolien Verbanck*

# VOORWOORD

## WAAROM SCHREEF IK EEN MOESTUINBOEK.

zijn er niet al genoeg op de markt? Deze vraag zal ik vermoedelijk wel vaker te horen krijgen. En ja, er zijn al heel wat goede en mooie boeken beschikbaar. Maar ik had zo mijn eigen reden...

Het echte startpunt voor mijn moestuinboek was het moment dat ik een huisje kocht met een groot stuk grond. Ik wist meteen dat ik er een eigen moestuin op wilde aanleggen; het zaadje voor tuinieren werd namelijk al heel vroeg in mij geplant. Mijn oma en opa hebben al sinds ik het me kan herinneren een grote moestuin, waar ze elke dag in wroeten. Ik groeide op met oma's boontjes en rammenassap en ook thuis konden we elke zomer tijdens het ravotten worteltjes uit de grond trekken en zo opeten.

Toen het plan voor mijn moestuin begon te rijpen, stuitte ik wel op een probleem: ik wist zelf al heel wat, maar zat nog met een hoop vragen. Hoe kom je van een stuk gras tot een vruchtbare ondergrond? Wanneer moet je in paniek raken en wanneer is het normaal dat je plantjes een andere kleur krijgen? Hoe voorkom je dat je alle beginnende plantjes uittrekt en met veel liefde onkruid water geeft? In de boeken die ik raadpleegde, vond ik het antwoord niet meteen terug omdat ze niet echt afgestemd waren

op mijn leesprofiel. Ik ben namelijk een visuele lezer: ik heb foto's nodig, prenten en structuur, en knap af op grote stukken tekst. En zo'n moestuinboek vond ik niet, dus maakte ik het zelf.

In dit boek laat ik je zien hoe ik stap voor stap aan mijn eigen moestuinavontuur ben begonnen. Ik laat je met plezier meelopen in mijn eigen leerproces: wat lukte, welke trucjes ik ontdekte en wat volledig de mist inging. Ik kon gelukkig putten uit de kennis van een paar ervaren rotten in het vak. Door te luisteren naar hun enthousiaste verhalen en de trucjes te gebruiken die zij al jarenlang toepassen, werd ik nog enthousiaster over mijn project.

Dit boek is niet alleen een weerslag van mijn eigen moestuinavontuur, maar ook een aanzet voor het jouwe. Ik hoop dat je na het lezen ervan vol enthousiasme zelf aan de slag kunt gaan!



GROE(N)TEN VAN KAROLIEN



HIER KOMT *mijn moestuin.*













## INHOUDSTAFEL

<b>voorwoord</b>	4	<b>6. Preventie</b>	85
<b>1. Werkgereedschap</b>	13	6.1 belagers	86
<b>2. Moestuinplan</b>	19	6.2 ziektes	102
2.1 een plaats voor je moestuin	20	6.3 onkruid	103
2.2 elke groente een eigen plekje	20	<b>7. Oogsten</b>	107
2.3 uittekenen van het moestuinplan	22	<b>8. Verder zaaien</b>	119
<b>3. Zaai- en oogstkalender</b>	27	<b>9. Plantenpaspoort</b>	127
<b>4. Zaaïen en planten</b>	35	<b>nawoord</b>	142
4.1 grondsoorten	36		
4.2 grond klaarmaken	37		
4.3 bemesten	38		
4.4 voorzaaien	39		
4.5 in volle grond	45		
4.6 wie staat waar?	48		
4.7 zorgenkindjes	52		
4.8 plaatsbesparing en combinatieteelt	62		
<b>5. Onderhoud</b>	67		
5.1 water	68		
5.2 plantenzorg	71		
5.3 mest	78		
5.4 composthoop	79		





*hoofdstuk 1/*

# WERKGEREEDSCHAP

# - WERKGEREEDSCHAP -

**OM AAN EEN MOESTUIN TE BEGINNEN** heb je natuurlijk materiaal nodig. Denk wel eerst even na voor je naar de winkel holt om alles aan te schaffen. Je beschikt namelijk al over de twee belangrijkste werktuigen die je nodig hebt: je handen. Daarmee kom je al heel ver, uiteraard met wat extra hulp waarmee je hieronder kennismaakt. Bekijk even wat je al hebt staan en maak een lijstje van wat je echt nog kunt gebruiken. Schuim daarnaast ook rommelmarkten en tweedehandssites af, want er is niets zo leuk als materiaal dat 'de tand des tijds' heeft doorstaan en nu weer een nieuw leven krijgt. Ontbreken er daarna nog essentiële dingen op je lijstje? Vraag na bij familie, vrienden of buren of je materiaal mag lenen of zelfs kunt krijgen. In ruil kun je steeds wat groenten geven, dat lijkt me een zeer mooie deal! Maar goed, het moestuinmateriaal dus:

- 01 Schop
- 02 Spade
- 03 Klein schopje
- 04 Klein harkje
- 05 Spitvork
- 06 Riek
- 07 Hark
- 08 Schoffel
- 09 Gieter (met sproeikop)
- 10 Emmer
- 11 Snoeischaar of tuinmes
- 12 Handschoenen (als je je handen niet wilt vuilmaken)
- 13 Matje (als je geen last wilt hebben van pijnlijke knieën)
- 14 Regenlaarzen
- 15 Potjes
- 16 Enkele (bamboe)stokken
- 17 Draad of touw
- 18 Naambordjes voor groenten
- 19 Kruiwagen (als je een grote moestuin hebt)



16



18



[WWW.LANNOO.COM](http://WWW.LANNOO.COM)

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

**Inhoud** Karolien Verbanck

**Tekst** Annelies Verbanck

**Fotografie** Steven Verbanck

**Vormgeving** Whitespray

Met dank aan DCM

Als u opmerkingen of vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met onze redactie:  
[redactielifestyle@lannoo.com](mailto:redactielifestyle@lannoo.com)

© Uitgeverij Lannoo nv, 2014

D/2014/45/581 – NUR 420-423

ISBN: 978 94 014 1881 2

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de uitgave werd besteed, kan de redactie, de auteur noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze publicatie zou kunnen voorkomen.