

**Van de liefde wil ik zingen**



TOON HERMANS

Van de **liefde**  
wil ik zingen

ZIJN MOOISTE LIEFDESTEKSTEN

 | LANNOO



## Een

als je echt van iemand houdt  
iemand alles toevertrouwt  
een die echt weet wie je bent  
ook je zwakke plekken kent  
die je bijstaat en vergeeft  
een die 'naast' en 'in' je leeft  
dan voel je pas wat leven is  
en dat liefde geven is

## Mijn liefje van die

ze heeft van die armen zo lief en zo  
warm die mij voor geen greintje doen  
denken aan arm

ze heeft van die voetjes zo trippelend  
licht ze heeft van die woordjes als van  
een gedicht

ze heeft van die handjes nog zachter als  
zij ze heeft van die lachjes zo klaterend  
blij

ze heeft van die kijkers van 'vive la vie'  
mijn liefje, mijn liefje heeft alles 'van die'



*asimachine*

## Van de liefde wil ik zingen

Van de liefde wil ik zingen  
Van de liefde is mijn lied  
Van de liefde wil ik zingen  
Anders zing ik liever niet

Van de liefde wil ik zingen  
Omdat liefde leven is  
Wat de liefde is voor leven  
Dat is het water voor de vis

En dat zijn de wolken voor de hemel  
Dat zijn de korrels voor het zand  
Het zijn je ogen voor mijn ogen  
Het zijn je handen voor mijn hand

En daarom zing ik van de liefde  
Van de liefde is mijn lied  
Daarom zing ik van de liefde  
Anders zing ik liever niet

Ik heb een lied van blije kleuren  
Ik heb een lied van kakelbont  
Dat is het lied van mij kan niks gebeuren  
Dat zo vaak op mijn programma stond



En ik heb een lied van zomerzonnen  
Dat met een blauwe zee begint  
Ik heb het duizendmaal gezongen  
Zorgelozer dan een kind

En daarom zing ik van de liefde  
Van de liefde is mijn lied  
Daarom zing ik van de liefde  
Anders zing ik liever niet

Ik heb een lied van weinig woorden  
Ik heb een lied van eenzaamheid  
Ik heb een lied dat niemand hoorde  
Dat ik aan de stilte heb gewijd

Toen m'n muziekje was verklonken  
En zonder klank is er geen lied  
Toen m'n sterren niet meer blonken  
En ik was dronken van verdriet

En daarom zing ik van de liefde  
Van de liefde is mijn lied  
Daarom zing ik van de liefde  
Anders zing ik liever niet

## Zonder woorden

Kruip wat dichterbij elkaar,  
geef elkaar een pakkerd,  
als opeens van binnenuit  
de liefde volop flakkert  
en vind je niet de woorden om  
haar alles uit te leggen,  
geen nood, het lijf kan af en toe  
de mooiste zinnen zeggen.

## Oud recept

de liefde is iets heel gewoons  
niets mistigs en niets vaags  
je houdt mekaar gewoon goed vast  
en... schudden 3 × daags  
de liefde is geen vage droom  
niets vrooms, en niets vergeestelijks  
zij geeft een simpel ledikant  
iets uitgesproken feestelijks

## Clown

Zij was het mooiste balletmeisje van de hele wereld, vond ik. Ik was achttien en ik kon het weten.

Elke avond stond ik in de coulissen naar haar te kijken. Ze wist niet hoe verliefd ik was. Ze merkte me nauwelijks op. Niet vóór de voorstelling – niet tijdens de voorstelling en nog minder na afloop, want ze sliep in de betere hotels en na afloop verdween ze onmiddellijk in de nacht, meestal met rijke meneren in mooie auto's. Ik was lucht voor haar. Ik mocht haar alleen vanuit de verte mooi vinden en bewonderen.

In de show deed ik een act als clown, met een witgekalkte kop, een rooie neus en een klein viooltje. Ik stond een minuut of zes alleen voor het gordijn, omdat ze dan het decor verwisselden. De rest van de avond deed ik bijna niets en hoewel ik de act met het viooltje leuk vond, was mijn hart geheel vervuld van haar en stond ik, liever nog dan in het licht, in het donker van de coulissen naar haar te kijken.

Op een avond, toen ik weer met mijn kleine viooltje vóór het gordijn stond, kreeg ik de schrik van mijn leven. Ik zag plotseling dat zij op 'mijn' plekje tussen de coulissen stond en mij gadesloeg. Mijn hart klopte als een gek. Ik werd doodzenuwachtig, maar toch heb ik

nooit meer zó mooi op m'n viooltje gespeeld als toen. Ik begreep er niets van. Ze had nog nooit een woord tegen me gezegd, ook niet op de repetities, als ik in haar onmiddellijke nabijheid was en wel eens vroeg of ze nog een kopje koffie wilde. Ze nam gewoon geen notitie van me. Nou ja, wat wilde ik met mijn salarisje...

Op een middag was ik wat aan het scharrelen in het theater. Het was alsof ik een geestverschijning zag. Ineens stond ze in de deur van mijn kleedkamer. 'Stoor ik,' vroeg ze beleefd en lief. 'Nee, nee,' zei ik ... 'helemaal niet.'

'Ik wilde je iets vragen,' ging ze verder. 'Heb je even tijd?'

'De hele middag,' zei ik gretig.

'Je zult het misschien gek vinden,' zei ze, 'maar ik wou je vragen of je mij als clown zou willen schminken? Diezelfde kop die jij 's avonds op toneel hebt... vind je het gek?'

Ik wist niet wat me overkwam. Twee minuten later zat ze op mijn stoel voor de spiegel. Ik legde voorzichtig mijn handdoek rond haar hals en nam de witte pijp schmink uit het sigarenkistje. Mijn handen trilden. Ineens was die geweldige afstand overbrugd.

Ze was bij me... in mijn kamer... nú. Nu mocht ik haar aanraken... het mooie gezicht. Met mijn vingertoppen wreef ik zo lief als ik maar kon de witte schmink op haar zachte wangen.

Ze zei niets. Ik ook niet.

O... die stilte.

Ik nam haar hoofd in mijn handen... ik had wel willen schreeuwen... ik heb je lief... of het héél zacht willen inwrijven in de poriën van haar huid... maar ik durfde niet... Ik heb geen woord gezegd. Na afloop van de voorstelling zag ik haar weer weggrijden in een glanzende limousine. Ik ging op weg naar het kleine artiestenpension, met aan mijn handen nog de zachtheid van haar gelaat.



# **minnen**

dichter bij elkaar  
in elkanders armen  
schuif wat op, naar haar  
lekker samen warmen  
da's een therapie  
zonder dure zinnen  
zomaar woordenloos  
minnen, minnen, minnen

## Mooie dag

vandaag staat het in goud  
in het lenteblaauw geschreven  
het dood gewaande hout  
begint opnieuw te leven  
een ouwe man zegt in 't plantsoen:  
'Kijk, nou es an'  
als dat geen liefde is  
wat is het dan?



# Liefde

Hebt elkander lief  
vraag niet waarom of hoe  
ouderwets of progressief  
doet er geen donder toe.

[www.toon100.nl](http://www.toon100.nl)  
[www.toon100.be](http://www.toon100.be)  
[www.lannoo.com](http://www.lannoo.com)

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

Samenstelling: Karel Michiels

Illustraties: © Toon Hermans

Omslagontwerp en vormgeving: Studio Lannoo

© Toon Hermans B.V. en Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2016

D/2016/45/72 – ISBN 978 94 014 2840 8 – NUR 370

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.