

oh ooooh

365

me-time!

geeuw

x

mama zijn

- mama
- moeder
- moeke
- mams
- mutti



2019

MAMA
BAAS



LANNOO

DINSDAG 1 JANUARI

week 1

Lieve kindjes,

In dit nieuwe jaar wil mama heel veel spelen met jullie. En dansen. En lachen. En grapjes maken. En schilderen.

Ik wil ook heel veel babbelen met jullie zodat ik weet wat er in die schattige hoofdjes van jullie omgaat. Ook wil ik prinsesje spelen en liedjes zingen met jullie. Pannenkoeken en koekjes bakken staan ook op het programma. Ik zal jullie iedere dag knuffelen en zoentjes geven en dansen op de wolken.

Dikke zoen van jullie lieve kapoen,
jullie mama (Sylvie)



Nieuwjaar

WOENSDAG 2 JANUARI

~~~~ week 1 ~~~~

**Mama heeft een wijntje verdiend...** Als je bezig bent met potjestraining, en je de hele dag bezig bent met plasjes op te kuisen en natte broeken te wassen. En je heel hard probeert om de hele tijd je glimlach en geduld te bewaren. Met wisselend succes.



# DONDERDAG 3 JANUARI

~~~~~ week 1 ~~~~~

'Wat een slak!
Rij toch eens door!',
roept mijn 5-jarige vanop
de achterbank.
Euh... Kinderen zijn dus
werkelijk een spiegel.



VRIJDAG 4 JANUARI

~~~~ week 1 ~~~~

## **Iets kleins dat mijn dag helemaal goed maakt:**

's Morgens opstaan in alle kalmte, en de kindjes die me nog een kwartiertje rust gunnen. Zodat ik me op mijn gemak kan klaarmaken in de badkamer terwijl het huis nog in stilte gehuld is. En zodat ik rustig de tijd krijg om wakker te worden (da's in het voordeel van mijn huisgenoten trouwens, want zo is de kans op een ochtendhumeur opmerkelijk kleiner!). Het gebeurt niet zo vaak, en net daarom geniet ik er heel hard van.

*(Lore)*



# ZATERDAG 5 JANUARI

week 1

**Leon:**

‘Mama, voor een baby in je buik moet papa jou een pitje geven, hé? Moet je dat pitje dan opeten?’

#metdemondivoltanden



# ZONDAG 6 JANUARI

week 1

‘Morgen ga ik op dieet!  
Oeps, nee wacht...  
Overmorgen! *Definitely!*  
Denk ik...’

#goedevoornemens  
#teveelfestjes



Driekoningen – Einde kerstvakantie

# MAANDAG 7 JANUARI

≈≈≈ week 2 ≈≈≈

## **Iets kleins dat mijn dag helemaal goedmaakt:**

Mijn kindjes die me spontaan een knuffel komen geven, me bedelven onder de kusjes, op mijn schoot kruipen of 's avonds samen onder een dekentje in de zetel willen zitten. Ik weet dat die dingen waarschijnlijk geen jaren meer zullen duren, dus geniet ik er nu dubbel en dik van. Kun je daar ooit genoeg van krijgen eigenlijk, als mama?

*(Lore)*





DINSDAG 8 JANUARI

~~~~ week 2 ~~~~

**IK HAAT SLIJM!
IK HOOP DAT DE
UITVINDER STRUIKELT
IN EEN PLAS SLIJM
EN ER NIET MEER
UITRAAKT.**

(Sylvie)



WOENSDAG 9 JANUARI

~~~~ week 2 ~~~~

**Je weet dat het tijd is voor een pauze als...** Je in je bed ligt, en je hoort geweent, terwijl alle kindjes nochtans vredig liggen te slapen. Of als je in de auto zit en je lijkt een kind te horen, terwijl je iedereen hebt afgezet aan school en de crèche. *Aiks! I hear voices...*



# DONDERDAG 10 JANUARI

≈ week 2 ≈

‘Mama, ik heb buikpijn.  
Ik kan echt niet meer  
eten (van die broccoli)!’

**Tien minuten later...**

‘Mama, ik heb zo  
een honger! Mag  
ik een chocolaatje?’



#loebassenzijnhet



# VRIJDAG 11 JANUARI

~~~~~ week 2 ~~~~~

Mama:

‘En hoe was het op school?’

Ava:

‘Vandaag was het mijn geluksdag! Ik heb frietjes gegeten en snoep gekregen!’



ZATERDAG 12 JANUARI

week 2

Emma (8 jaar):

‘Mama, we moeten dringend naar de speelgoedwinkel gaan voor papa’s verjaardag!’

Mama:

‘Euh, ik zie niet goed in wat papa met speelgoed moet?’

Emma:

‘Maar papa is toch nog een kind? Want hij speelt zo graag!’



ZONDAG 13 JANUARI

week 2

MAMA ZIJN IS... 90 PROCENT VAN
DE TIJD JE HART VASTHOUDEN DAT
JE KINDEREN NIET VALLLEN EN
10 PROCENT VAN DE TIJD TROOSTEN
OMDAT ZE GEVALLEN ZIJN.

